

Bergwandelgids Franse Alpen

Recensie uit Te Voet, februari 2012

Door: Vladimir Mars

Ik denk dat Noes Lautier na haar vertrek als eindredacteur van buitensportblad Op Pad nog nooit zoveel heeft gelopen, verkend, gefotografeerd, geschreven en geredigeerd... In februari 2009 kwam na twee jaar voorwerk haar huttrektochtgids 'Tour du Mont Blanc' uit. In juli 2009 'Met uitzicht op de Mont Blanc' en in januari 2012 'Met uitzicht op de Écrins'. Nog weer dikker dan zijn voorganger en met nog meer soorten tochten, voor elk wat wils – voor dagwandelaars en trektochters, kids en 'toppensnellers' (aardig gevonden). In gezelschap van haar partner Robert Eckhardt, alpinist en fotograaf. En gebruikmakend van de *inside-information* van plaatselijke gidsen, huttenbeheerders en andere gebiedskenners. Je kunt aan de foto's zien dat beiden niet genoeg hadden aan het beperkte 'seizoen' in de Franse Alpen: juli-augustus, de openingstijden van de meeste trekkers- en berghutten. Regelmatig zie je Noes ploeteren in de juni-sneeuw of over een herfstige helling lopen. En dat levert prachtige plaatjes op.